



Juultje en Jonathan

Van een gekooid bestaan naar een vrij leven

Juultje en Jonathan

Van een gekooid bestaan naar een vrij leven



Dit is mijn verhaal. En dat van Jonathan, Nina en Lena. Het is echt gebeurd. Daarom wil ik dat iedereen er over hoort. Ik draag dit boek op aan mijn moeder, vader, broertjes en zusjes die ik achter moest laten. En aan al mijn soortgenoten die nog altijd hun leven moeten slijten in kooien. Ik hoop voor hen dat mijn wens uit komt.

Juultje





Kijk, hier ben ik geboren. Niet in dat mooie huis. Maar in die grote schuur die achter dat huis verstopt staat.

