

Deze kerst geen kip op je bord, maar een kip in de tuin!



Niks zo leuk om een kip die in haar korte leven in de industrie alleen maar heel veel eieren heeft moeten produceren, een echt pensioen te geven en te laten scharrelen in je tuin!

In de praktijk van de eierindustrie is het zo dat legkippen na ruim een jaar eieren leggen eindigen in het slachthuis. Natuurlijk kunnen wij deze miljoenen legkippen niet allemaal redden, maar een klein percentage geluksvogels gaat wel met ons mee en wordt in onze tijdelijke opvangen liefdevol verzorgd. Hier komen ze tot rust en kunnen ze voor het eerst echt kip zijn, rondscharrelen en een stofbad nemen. Deze kippen zien voor het eerst daglicht en komen voor het eerst in hun leven buiten. In korte tijd veranderen ze uiterlijk van fletse, soms grotendeels kale kippen, in mooie kippen en raken ze vertrouwd met mensen. Je leert de kippen kennen en merkt dat elk dier een eigen karakter heeft. Dit wil je dan toch niet meer op je bord?

Heb jij ruimte in je tuin en wil je ook een paar industriekippen redden van de wrede slacht en een welverdiend pensioen geven? Meld je dan aan voor adoptie via www.redeenlegkip.nl

Een diervriendelijke kerst gewenst!